

Enkele belevenissen gedurende de jaren 1940-45  
door Fr. Koper en de zijnen.

Tien Dec 1940 is morgens om vijf uur  
werden wij opgeschrikt, door een groot geluid van  
vliegtuigen. Het bleek al spoedig dat het Duitse  
oorlogsvliegtuigen waren, die in ons land al  
verschrikkelijk huis hadden gehouden.

Hier bij de opslagplaats, werd alles in orde  
gemaakt, om indien mogelijk, de vijand zoveel  
als in ons vermogen was schade te berokkenen.

Verschillende joodse landgenooten brachten  
hier hun wapens, welke door de Politie in ontvangst  
werden genomen. Het was voor de joden een bange  
tijd, en het duurde niet lang of we moesten al  
enkele joden mensen ophalen, die zichzelf van het  
leven hadden beroofd.

Zo als we allen weten was met vijf dagen  
de strijd beëindigd.

Als wij van het vreselijk bombardement van  
Rotterdam horen, zijn we in Landvoort weldra in  
actie en kunnen de volgende dag al met twee  
auto's vol bedikanten kleding en dergelyken al naar  
Rotterdam gaan, om de inwoners enigzins te helpen.

By werd verwacht mede te gaan naar Rotterdam  
als wij daar aankomen is het verschrikkelijk wat  
wij daar zien. Als men dat niet heeft gezien, is daar  
geen voorbeeld van te vormen, als wij 's avonds thuis

komen is mijn eerste gang naar Wethouderwegers om hem verslag uit te brengen, en hem aansporen om naar Rotterdam te gaan en het zelf in ogen schouw te nemen. Hij is ook de volgende dag gegaan.

Als de eerste slagtoffers van de oorlog op het strand aanspoelen, en wij de lichamen op de begraafplaats hebben, verbied ik de mensen die me daarbij helpen bij het ontkleden, voordat wij handschoenen omdat werk te doen.

De Duitsers stompten op de grond met hun beruchte laarsen, en zeiden dat het werk snel moest gebeuren. Ik antwoorde hun, dat zij hun gang konden gaan. Den Heer Hegers toonde tijd Wethouder was daar bij tegenwoordig. Bij het onderzoek bleken het Nederlandse militairen te zijn, welke overschoot wij zo goed mogelijk hebben verzorgd.

zo is dat de gehele oorlogstijd doorgegaan.

Ik had met de mensen die mij hielpen met de drenkelingen afgesproken: dat, als wij militairen van ons te verragen kregen, zoveel mogelijk waardepapieren te vernietigen of weg te roffen. De moffen stonden er altijd bij om te controleren. Wij hadden afgesproken om de gegevens zogenaamd te ontnemen, en dan onder het water zo mogelijk alles fijn te knijpen.

Dat ging zo al de oorlogsfaren door.

Toen de oorlog pas aan de gang was, kwam de Korpschef van de Politie, den Heer Freeman naar me toe, en vroeg mij of ik kans zag, om geweren, revolvers

en dergelyken weg te stoppen. ik antwoorde hem. hoe meer hoe liever. Freeman en twee agenten kwamen dat materiaal brengen, waer een plaats voor gezocht was, zodat het veilig was.

Een jaar of anderhalf later komt er een van die agenten naar me toe om wat wapens. Natuurlijk hem ik hem die gegeven. Later bleek dat die agent fout was. Dat was een kwade zaak, en mij is moeilijkheden bracht.

Als de oorlog een paar jaar aan de gang is, kwam ik op de gedachte, om een schoolkelder te bouwen. Als ik daarna begint en de mede arbeiders dat horen en komen kijken, beginnen zij mij uit te lachen. Nu ben ik daar niet bang van, want ik ben wel meer uitgelachen. Als zij tegen de avond nog eens komen kijken en zien dat het wel goed wordt, zeggen zij: 'Trans welk materiaal heb je nog meer nodig, en als ik verschillende dingen opnoemd, brengen zij dat met vreugde.

Het duurt niet lang of de schoolkelder moet al spoedig in gebruik genomen worden, voor onze jongens en heel veel anderen, o. a. de zoon van den heer Slegers. te herbergen. Het was soms zo erg dat er wel eens 17 mensen in de schoolkelder waren.

Wij hadden nog voldoende levensmiddelen toen, en mijn vrouw kookte een groten pan met aardappelen, groenten en uitgebakken spek, en bracht dat naar de schoolplaats, waar het eten met graagte werd opgegeven.

Die schuilkelder heeft ontraggelijk goed werk verricht, niet alleen voor veel vrienden, maar ook vooral voor onzen eigen jongens en neven van welke niet een naar Duitsland is getransporteerd.

Als de toen indient zijnde Directeur van F. W. daarvoor hoort en de schuilkelder komt bekijken, verricht hij mij, om in zijn tuin ook ro iets te maken. Natuurlijk stemde daarin toe, om voor hem zo'n schuilkelder te bouwen. Hij woonde in Benbult.

Eens met een rarsia werden ook mijn oudste broer en jongste zoon opgepakt, en in Ebonopool opgeborgen. Hoe zij ontvlucht zijn daaruit, weet ik tot op heden nog niet. Dat behoeft ook niet, maar zij waren vrij. Vanaf die tijd kwamen de zonen van mijn broer iederen avond naar ons toe om onder te duiken.

Dat was geen eenvoudige zaak, want de spoorbaan en omgeving, lag vol landmijnen, plus de k.g. Spaanse ruiters, die zij telkens moesten passeren.

Vanzelfsprekend kregen zij geen bonnen, noch voor levensmiddelen noch voor kleding en schoeisel.

We hebben altijd alles samen gedeeld, en hadden trots de zwaren druk van de beretter onder elkander nog vreugde. Een andere broer die het financieel nogal kon doen, ging dikwijls de boer op, en deelde dan uit, waar hij wist waar nood was.

Als zij 's avonds aankwamen, gingen we met elkander een spelletje doen bij kaarslicht, en als het dan bedtijd was, bracht ik hen naar de schuilkelder, wat dikwijls geen pretje was in de stikdonkeren avond.

Later werden wij wat brutaler en plaatsten een groot ledikant in de schuur.

In 1942. werd onze oudsten zoon (die Ds. is) in de Gemeente Batenburg door Ds. D. Tromp als Ds. daar ter plaatse geïnstalleerd.

Als wij in 1943 een paar dagen op bezoek zijn, ga ik 's morgens vroeg, de Pastorie eens inspecteren.

Als ik boven ben en een van de kamerdeuren open doet, zie ik in een van de kamers een stel jonge mannen liggen op matrassen. Ik vermoedde natuurlijk wel dat dat onderduikers waren, maar wist natuurlijk niet dat het Amerikaanse en Engelsen jongens waren.

Als die jongens naar beneden komen, en juist daar ben, zeide ik tegen hen: jongens houdt je maar taai hoor.

Later hoorden wij van onze zoon, dat die jongens van mijn gezegde en aanwezigheid danig geschrokken waren!

Zij hadden een grote Pastorie. En alsof dit met die jongens nog niet genoeg was, waren bij hun ook nog een joodse familie ondergedoken, die als er nood was, onderdoken in een geheime schuilplaats in de Pastorie.

Met die joodse familie zijn zij voortdurend in contact gebleven. Toen onze zoon met vrouw en kinderen moesten vertrekken uit Indonesië, werden zij aangevraagd door die joodse familie, om over Israël te reizen en dan 14 dagen of langer bij hun te komen logeren, wat zij dan ook met dankbaarheid hebben gedaan.

Toen de oorlog bijna afgelopen was: zeide ik voortdurend tegen mijn vrouw: als de oorlog vandaag over is

dan zijn jaap en zijn vrouw morgen in handvoort.

De oorlog was afgelopen, maar zij kwamen niet.

Toen zaten wij in groten angst, want met zoveel onderduikers in huis, wisten wij wat hem te wachten stond, als zij daarmee betraaft waren geworden.

Ik zeide dan ook tegen mijn vrouw: bereid je op het ergste voor.

Gode zij dank, hoorden wij langz een omweg, dat zij beiden via Engeland op weg waren naar Indonesië.

Als in Augustus Dr. van Dorp komt spreken in Haarlem, speciaal voor de Hollanders die in Engeland zijn, gaan wij vanzelfsprekend ook naar Haarlem waar Dr. van Dorp in de Grote kerk spreekt.

Na afloop van de dienst geeft hij gelegenheid om hem indichtingen te vragen, als het onze beurt is en hem vragen over Dr. en Ch. Koper, is hij met ons verheugd en verteld ons, dat zij samen in Engeland onder zijn leiding mooi werk hebben gedaan voor de Hollandse jongens, en op het punt staan om naar Indonesië te gaan.

In maart 1945 wordt er s'avonds om 11 uur gebeld. Ik doe de deur open, en daar staat iemand voor me met een brief in zijn hand. Ik vraag hem, wat dat betekent.

Hij zeide: daar staat in dat je zo onmiddellijk om zeventien uur moet aangevoegen op het raadhuisplein om te werken. Komt hij niet dan wordt hij doodgeschoten. Ik antwoorde hem: dat is wel hartelijk.

Maar wie ben je eigenlijk die zo in boel-schap brengt. Ik ben ik. Vraaenwoord antwoorde hij. Na stond er aan de overkant ook een persoon, ik vraagde aan Ch. wie is dat

die daar tegen de muur staat. Geen van beiden gaf daarop een antwoord. De volgende dag wisten wij natuurlijk wie dat was. Het was Floris Koper de tegenwoordige schipper van de Reddingsboot. Als er nog een klein beetje hollands bloed in deze persoon had geseeten, had hij ons allen moeten waarschuwen welk lot boven ons hoofd hing. Om als Hollander mede te werken is erg lief.

Mijn vrouw die dat werk aan mij niet toevertrouwde, is 's morgens om zeven uur naar het raadhuisplein gegaan, en heeft dat op een wonderlijken manier in orde gemaakt, zodat onze jongen rustig in de schuilkamer kon blijven.

Als het gebod uitgegeven wordt, om de radios in te leveren, zijn we direct bereid dat te doen. Wat ons zelf betreft de radio heeft altijd dienst gedaan. Op het laatz van de tijd hebben wij haar ~~op de~~ in het gebouwtje van de begraafplaats geplaatst met een stoorrenden er naast. Het was op het laatz zo, dat er verschillende betrouwbare mensen kwamen luisteren, ook van het kantoor. Onderget. stond dan buiten op post, want het was altijd opletten, vooral voor de M. S. D. ers.

So was het ook in ons geboortehuisje Hualmstraat 24. Het is ongeveer het beruchte huisje van Randvoort geweest. De radio is niet van haar plaats geweest. Het was een huisje waar vrije toegang was voor Hollanders. Do. Tromp toendertijl Priedikant in Randvoort was een van de trouwste bezoeken, en vele anderen.

Wat het inleveren van radios en koper aangaat, verschillende radios hebben wij voor de weerachtigen opgeborgen. Wat de inlevering van koper betreft het volgende:

ik ben begonnen met de mensen van wie ik wist dat zij veel koper in hun woning hadden. B.a. Bijnker Stehouwer Bw. de wed. Koning en vele anderen te bewegen hun koper in geen geval in te leveren. Velen waren bereid, nadat ik met hen de zaak besproken had, waren zij allen bereid om mede te helpen om geen enkel stukje koper in te leveren.

Ik heb al dat koper werk bij de verschillende mensen weggehaald. Het fette zakken en manden ging ik er op uit. Er waren er bij die hadden drie volle manden.

Van al deze mensen die hun koperwerken aan mij toevertrouwde is er niet een stukje verloren gegaan.

Omdat het bijna allen mensen waren waar ik in kennis mede gekomen was, op de begraafplaats, waar zij allen een familielid hadden begraven, heb ik hun eigendommen vlak achter hun graven in kisten opgeborgen.

Maakt er dan eventueel met mij wat gebeurt zijn, konden zij het toch terugvinden.

Het werk van twee broer die nog in het ouderlijk huisje met moeder het volgende:

Ik en een troep M. S. B. en bij Burgemeester van Blijken de boel in het honderd gooien, komen zij in dezelfde waart naar ons ouderlijk huis, waar moeder B. jaer ook thuis is.

Zij wilden daar ook naar binnen, om volgens hen de boel daar eens te zuiveren. In dat huisje is maar een ingang, waar de jongste broer met een spitspade klaarstaat, en belooft de eerste beste die het waagd binnen te komen zijn kop af te slaan. Wat hij zeker ook gedaan zou hebben. Hoewel zij met een goede benden waren, durft niet een naar binnen te gaan.



Bovendien hebben zij de vijand veel schade berekkend. De jongste die altijd in duin was door de kabels die door de Duitsers in duin werden aangebracht onklaar maken en meer dergelijken. En overal waar zij de vijand konden belagen deden zij dat. En nooit er over spreken.

Als het tegen het einde van de oorlog loopt, wordt er een comite gevormd, om als wij eenmaal bevrijd zijn, direct in actie te kunnen gaan, om de groten nood die in de meesten gezinnen zijn te kunnen verlichten.

In dit comite zijn vertegenwoordigd den heer Bosman, gem. secretaris. den heer C. Slegers oud wethouder den heer H. de Jong. chocoladefabrikant. - J. Vinken oud ambtenaar socialen zaken - heer Kriewiet thans hoofd der Chr. mulo - Dr. van Traasem - Kuster Regoor - Overman Hennis-Dorreboom en ondergetekende.

Als de oorlog ten einde is, en er wordt een oproep gedaan voor huwraad, kleding en dergelijken, dan duurt het niet lang, of er zijn drie autoboxen vol met allerlei huwraad en vele anderen goederen.

Iederen week werd er een vergadering gehouden onder voorzitterschap van den heer H. de Jong die dat voortreffelijk deed. De aanvragen werden dan stuk voor stuk behandeld, en naar beste wetten werden dan de verschillende aanvragen behandeld.

Op werd de taak opgedragen, om de goederen af te geven, welke ieder toegedacht waren. Dikwijls was dit werk niet eenvoudig en moest een vaste koers varen.

Daar waren mensen die heel erg dankbaar waren. Ook waren er anderen, die veel meer wilden, wat door ons comité vastgesteld was, en er waren egoïsten die het meeste en altijd het allerbeste wilden hebben!

Als de egoïsten mij niet konden overhalen, om hun het meeste en het beste te geven, was tevat hun antwoord: dan gaan we naar de Burgemeester, waarop ik antwoorde: dat zal mij een plezier doen!

Ondergetekende heeft als dank voor Volksherstel een plaat ontvangen met het volgende:

Langs de rand de wapens van de elf provincies.  
in het midden een portret van de Koningin.  
met het volgende onderschrift.

Nederlands  
Volksherstel werd in  
troeflijken tijden mede  
gedragen door uw  
offervvaardigheid  
En gemeenschapszin.  
Tooge zij dese rijke regenrijke  
krachten blijven in  
Dienst stellen van  
Ons werk  
was get. Juliana

1944 Nederlandse wapen 1948

Nederlands Volksherstel.

Januarie 1945. werd ik door de Landvoortse  
Politie opgebeld, dat ik me moest vervolgen (bognweg  
tegenover het tegenwoordige Politie Bureau), waar  
de Duitsers gehuisvest waren. Als ik daar aankomt.  
werd ik in een kamer gelaten. Ter linker en ter  
rechterzijde en achter mij te samen drie soldaten  
met geweer in aanslag. ik dacht nu is het afgelopen  
Frank. Als zij mij zo een klein halfuur hebben laten  
staan, komt er een officier met een Duitsen barren  
kop en overstelpt me met vragen. Zonder op enige  
vraag te antwoorden. enkel met mijnschouders  
op en neer gaan, ten teken dat ik hem niet verstond.

Voar de rest deed ik net of ik gek was, en of ik  
geen tein kon tellen. Nadat zij zo geruimen tijd  
met mij bezig waren geweest kon ik insrukken. waar  
ik nog dankbaar voor ben.

Als de oorlog afgelopen is, zijn de jongens die als  
het ware in de grond geliefd hebben, buiten zichzelf van  
aktiviteit. Onze jongste zoon was er spoedig bij om  
de N. S. B. er op te halen. Toen hij op een avond  
thuiskwam, zeide hij: Voeder ik heb Stij. Jure Gerke  
ook opgehaald. (wij waren altijd nog al bevriend met haar)

Als Voeder vroegd hoe hij dat gedaan heeft,  
antwoord hij: ik heb haar koffer gedragen. waarover  
wij ons verheugden. Dat vonden wij flink en  
niet haatdragend.

Als Stijffrauw Gerke na een paar weer

vrij is, komt zij op de begraafplaats naar me toe en zegt: Koper ik had nooit gedacht dat een roon van u mij nog eens opbrengen zou. Waarop ik antwoorde: hij heeft het toch wel gedaan als mens, want hij vertelde, dat hij u bagage gedragen had, wat zij moest bevestigen. En dat voor jonge kerels die een lange tijd zich niet konden bewegen van het voortdurende gevaar dat hen bedreigde.

Als er geen innerlijken kracht geweest was, hadden zij wellicht veel truster opgetreden.

Over onze jongens heb ik in dit geschrift enkele mededeelingen gedaan. Bisschop is het ook wel intressant voor u om over onze dochter enkele dingen te memorieren. Zij was gedurende de oorlog onderwijzeres in Kremlersveld bij Brannen.

Zij begon al spoedig aan de verschillende families en kennissen levensmiddelen te sturen.

Dat ging door totdat alle transportmiddelen ophielden hun werk te doen.

De laatste dagen van de oorlog, als er rondom hun woonplaats gevochten wordt, gebeurt het volgende: de twee uitersten kanten zijn bezet door de Canadezen, en het midden van het dorp door de vijand. De Canadezen hadden contact met elkander en dat werd plotseling verbroken en dat moest hersteld worden.

De Canadezen die in hun huis was mocht niet

mocht zijn post niet verlaten. Het koste wat het koste, maar de verbinding moest bevestigd gemaakt worden naar het onderdeel wat aan de andere kant van het dorp was. Het had geen zin om de kostbaar te laten gaan, die kon niet preben met de Canadeeren.

Toen is zij 's nachts om 12 uur moedersiel alleen door een bos gegaan en heeft de Canadeeren de boodschap overgebracht, wat vanzelfsprekend erg belangrijk was.

De volgende dag is zij met de Canadeeren mede gegaan op een tank om hun de weg te wijzen, en om met hun te preben, daar zij wat Engels spreekt.

En is dit het merkwaardige. zij heeft er zelf nooit over gesproken. Zij vond het blijkbaar de gewoonte zaak van de wereld. Wat het ook eigenlijk is.

Dit verhaal hebben wij uit de mond van de mensen waan zij thuis was, die nog dikwijls in Landvoort komen. Nog een bijzonderheid, wat het vermelden wel waard is.

Ten vooeden van de begraafplaats stond een groten barak. als de bestuurders van Landvoort, blijkbaar ook brandstoffenoot hebben, komt het bevel om de barak af te breken, en het hout klaar maken voor brandhout en dat berargen bij de verschillende bestuurders.

Vanzelfsprekend hebben zij wel brandstof gekregen. n.m. het allerlechtste hout werd hun berargd, en het beste hout is aan arme mensen verdeeld geworden.

Tollensstraat 67  
Landvoort.

Fr. Koper